

Biografi af Otto Sigurd Vilfred Bernskov

Kriminalbetjent, f. 8.11.1907 i Linde sogn, Randers amt, d. 24.2.1945 i Himmelev,

Tilknyttet politiets modstandsgrupper.

Sigurd Bernskov gik i skole i Linde ved Randers og blev derefter uddannet i handelsfaget.

Han aftjente sin værnepligt 1927-28 ved kystartilleribataljonen.

Gennemgik derefter befalingsmandsskole og uddannede sig til sergent i Hærens flyvetropper, hvor han opnåede at blive en meget dygtig flyver.

1935 forlod han Hærens flyvetropper og blev den 1.5.1936 ansat som politibetjent i Rønne. Fra den 1.12.1938 til 1.12.1939 var han uden for nummer. Da han blev genansat, forrettede han tjeneste i Hellerup, indtil han den 1.2.1942 blev ansat som kriminalbetjent i Roskilde.

19.9.1944 gik Sigurd Bernskov under jorden og begyndte straks at organisere den del af politistyrken i Roskilde og omegn, der havde undgået arrestation. Han etablerede kontakt med modstandsbevægelsen og fik et samarbejde i gang. I løbet af kort tid var politiets modstandsgrupper i Roskilde og omegn blandt de bedst organiserede og bedst udrustede i landet, hvortil Sigurd Bernskovs utvivlsomme organisationstalent bidrog.

Sigurd Bernskov samarbejdede med fuldmægtig Knud Bryning og dennes hustru Elise i Himmelev.

En tysk gruppe havde igennem en stikkercentral fået oplysning om, at der fandtes illegale vogne i Himmelev. Gruppen forsøgte nu at infiltrere modstandsbevægelsen og gav sig ud for at tilhøre denne. Herigennem fik de kontakt med ægteparret Bryning og fik fastslået, at de havde illegale forbindelser.

Gruppen kørte derefter i bil mod København og erfarede her, at der samme dag var likvideret tre nationalsocialister.

De kørte herefter tilbage til villaen i Himmelev, hvor Bernskov kort forinden havde indfundet sig, og dræbte ægteparret Bryning og Sigurd Bernskov som hævn.

Det var forinden lykkedes Bernskov og Bryning at skjule kompromitterende papirer vedrørende modstandsarbejdet.

Biografi af Knud Ewald Bryning

Fuldmægtig i Landbrugsrådet, f. 2.5.1906 i København, Sankt Jacobs sogn, d. 24.2.1945 i villa „Mastehøj“, Himmelev, Roskilde.

Tilknyttet illegal gruppe i Roskilde.

Udgået fra Østre Borgerdyd Skole med realeksamen i 1923. Ansat som assistent i Københavns Handelsbank, senere i „Skandinavien“, derefter i valutacentralen og endelig i Landbrugsrådet, hvor han avancerede til fuldmægtig.

Fuldmægtig Knud Brynings kone Elise Bryning havde gennem længere tid opholdt sig i England, og familiens indstilling var stærkt engelskvenlig.

Ægteparret var tilknyttet en illegal gruppe i Roskilde, der lededes af pastor Krohn. Ægteparret samarbejdede med kriminalbetjent Sigurd Bernskov, der var leder af politiets modstandsgrupper i området.

Ægteparret stillede ligeledes deres villa til rådighed som sendestation.

I februar 1945 dannedes en tysk gruppe, der havde til formål at infiltrere modstandsbevægelsen, og til dette formål benyttedes stikkere. Denne gruppe havde bragt i erfaring, at der i Himmelev var såkaldte „illegale vogne“, og ved at udgive sig for frihedskæmpere fik de kontakt med familien Bryning, i hvis garage en tidligere politibil, der nu benyttedes af de illegale grupper, var henstillet. Det lykkedes dem herigennem at fastslå, at ægteparret havde illegale kontakter, men uden at give sig til kende satte de kursen mod København i bil.

Her erfarede de om drabet på tre nazister, hvorefter de besluttede at likvidere deres kontakter i Himmelev. Kort forinden havde Sigurd Bernskov indfundet sig hos ægteparret.

Fru Bryning myrdedes i sin seng, mens fuldmægtig Bryning blev dræbt foran huset ved garagen. Bernskov, der forsøgte at flygte gennem bryggerset, blev dræbt her. Forinden var det lykkedes Bryning og Bernskov at skjule papirer, der ville have kompromitteret den illegale gruppe, familien Bryning var tilknyttet.

Biografi af Elise Johanne Bryning

Korrespondent, f. 10.2.1902 i København, Apostelkirkens sogn, d. 24.2.1945 i villa „Mastehøj“, Himmelev, Roskilde.

Tilknyttet illegal gruppe i Roskilde.

Elise Bryning havde igennem længere tid opholdt sig i England, og hun og hendes mand Knud Ewald Bryning var i deres indstilling stærkt engelskvenlige.

De førtes herigennem ind i modstandsarbejdet og tilsluttedes en gruppe, der lededes af pastor Krohn fra Roskilde.

Ægteparret samarbejdede tillige med chefen for politiets modstandsgrupper i Roskilde-området, kriminalbetjent Sigurd Bernskov, ligesom villaen benyttedes som illegal sendestation.

I februar 1945 havde stikkere bragt i erfaring, at der i Himmelev var såkaldte „illegale vogne“

Nogle tyske terrorister udgav sig for frihedskæmpere og kom herigennem i kontakt med hr. og fru Bryning, i hvis garage en tidligere politibil, der nu benyttedes af modstandsbevægelsen, var henstillet. Det lykkedes dem herigennem at fastslå, at ægteparret havde illegale kontakter.

Uden at give sig til kende satte de derefter kursen mod København i bil. Her erfarede de imidlertid, at tre nazister var blevet dræbt, og de besluttede da at likvidere ægteparret.

Kort forinden havde Sigurd Bernskov indfundet sig i villaen. Fru Bryning myrdedes i sin seng, mens fuldmægtig Bryning blev dræbt foran garagen. Bernskov, der forsøgte at flygte gennem bryggerset, dræbtes her.

Biografi af Knud Hjalmar Andersen

Pressesvend, CB-instruktør, f. 3.7.1916 i Roskilde, d. 5.5.1945 ved Sorø p. landevejen.

Medlem af modtagegruppe i Roskilde.

Igennem flere år ansat i familiens renseri i Roskilde. Trak frinummer til soldatertjenesten, men blev taget som CB'er ved krigens begyndelse. Medlem af Socialdemokratiet.

Inden for luftværnet erhvervede han gennem en flerårig uddannelse til en befalingsmandsgrad som gruppefører i CB-politiet et udpræget kendskab til organisationsarbejde, der kom ham til gode i modstandsbevægelsen.

Som betroet mand inden for luftværnet havde han adgang til luftværnets biler og depoter. Herigennem kunne han forsyne modstandsbevægelsen og stille materiel til rådighed, da han i efteråret 1943 trådte ind i en modstandsgruppe, der beskæftigede sig med modtagelse af våben ved nedkastning fra luften.

Den 5.5.1945 var Knud Hjalmar Andersen tillige med tre andre frihedskæmpere på vej i en kurérbil fra København, da de ved Albertistøtten på hovedvej 1, kort før Sorø, stødte på en automobilspærring.

De blev her fejlagtigt antaget for at være Hipofolk af de frihedskæmpere, der bevogtede vejspærringen, og disse åbnede ild mod bilen, hvorved Knud Hjalmar Andersen og to af hans kammerater dræbtes på stedet, mens en fjerde kammerat hårdt såret blev ført til sygehuset og døde kort efter indlæggelsen.

Biografi af Børge Thøger William Olesen

Falckredder, f. 16.5.1910 på Frederiksberg, d. 5.5.1945 på Hovedvej 1 ved Sorø.

Tilknyttet modtagegruppe i Roskilde.

I efteråret 1943 dannedes i Roskilde en modstandsgruppe, der beskæftigede sig med våbenmodtagelse, som Børge Olesen tilsluttedes.

Den 5.5.1945 var Børge Olesen sammen med tre andre modstandsfolk, hvoraf to fra gruppen, på kurérmission, da de på

Hovedvej 1 kort før Sorø stødte på en automobilspærring, opsat af frihedskæmpere.

Kort forinden havde Sorø Bykommando fået melding om, at en motorvogn med fire Hipo-folk var på vej mod Sorø. Bykommandoen gav ordre til, at vognen skulle standses. Da kurérvognen med Børge Olesen i stærk fart nærmede sig Sorø, blev den råbt an, men standsede ikke øjeblikkeligt, hvorfor den blev antaget for den omtalte

Hipovogn og beskydt. Under den kraftige beskydning dræbtes tre af frihedskæmperne på stedet deriblandt Børge Olesen, mens den fjerde døde kort efter indlæggelse på hospital.

Biografi af Børge Thøger William Olesen

Falckredder, f. 16.5.1910 på Frederiksberg, d. 5.5.1945 på Hovedvej 1 ved Sorø.

Tilknyttet modtagegruppe i Roskilde.

I efteråret 1943 dannedes i Roskilde en modstandsgruppe, der beskæftigede sig med våbenmodtagelse, som Børge Olesen tilsluttedes.

Den 5.5.1945 var Børge Olesen sammen med tre andre modstandsfolk, hvoraf to fra gruppen, på kurérmission, da de på Hovedvej 1 kort før Sorø stødte på en automobilspærring, opsat af frihedskæmpere.

Kort forinden havde Sorø Bykommando fået melding om, at en motorvogn med fire Hipo-folk var på vej mod Sorø. Bykommandoen gav ordre til, at vognen skulle standses. Da kurérvognen med Børge Olesen i stærk fart nærmede sig Sorø, blev den råbt an, men standsede ikke øjeblikkeligt, hvorfor den blev antaget for den omtalte Hipovogn og beskydt. Under den kraftige beskydning dræbtes tre af frihedskæmperne på stedet deriblandt Børge Olesen, mens den fjerde døde kort efter indlæggelse på hospital.

Biografi af Jens Erik Clausen

Arbejdsmand, f. 27.6.1921 i Haraldsted, d. 5.5.1945 på hovedvej 1 ved Sorø.

Tilsluttet modstandsbevægelsen i Roskilde som leder for modtagegruppe.

Erik Clausen havde længe været aktivt medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Da partiet blev forbudt, fortsatte han arbejdet under jorden i tilknytning til det modstandsarbejde, der efterhånden voksede frem.

Modtagearbejdet på Roskildeegnen startede i sommeren 1943. I november 1944 kom tyskerne på sporet af modtageorganisationen og foretog flere anholdelser. Det blev herefter nødvendigt at reorganisere arbejdet, idet modtagechefen måtte flygte til Sverige.

Officiant Jens Kjærgaard blev modtageleder for Roskilde amt, mens Erik Clausen blev selvstændig leder af en modtagegruppe under Jens Kjærgaard.

Den 5.5.1945 var Erik Clausen sammen med tre andre modstandsfolk på kurérmission, da de på hovedvej 1, kort før Sorø, stødte på en automobilspærring opsat af frihedskæmpere. Kurérbilen standsede ikke på opfordring, og bilen blev derfor antaget for at være ført af Hipo-folk. Vagten åbnede ild imod bilen, hvorved Erik Clausen og to af passagererne dræbtes på stedet, mens den fjerde døde efter indlæggelse på sygehus.

Biografi af Jørgen Arboe-Rasmussen

Journalist, f. 5.3.1925 i København, d. 5.2. 1945 p. lazarettet, Nyelandsvej.

Illegal bladvirksomhed. Medlem af „Den sjællandske Organisation“.

Efter afsluttet studentereksamen blev Jørgen Arboe-Rasmussen ansat på Roskilde Dagblad som journalistelev. Han blev tilknyttet „Den sjællandske Organisation“ og var medarbejder ved det illegale blad „Roskilde Kuréren“. Han fik en journalistkollega og ven med i det illegale arbejde ved „Roskilde Kuréren“, men denne var imidlertid stikker og angav ni frihedskæmpere fra Roskilde, hvoriblandt Jørgen Arboe-Rasmussen.

Ved en første razzia slap de fleste væk.

Arboe-Rasmussen tog til København og gik under jorden uden at nære mistanke til sin ven. Denne aftalte et møde med ham den 5.2.1945 ved café „Brønnum“. Under mødet blev Arboe-Rasmussen skudt ned af Hipo-folk og hårdt såret kørt til lazarettet på Nyelandsvej, hvor han døde.

Biografi af Poul Kristiansen

Savværksforpagter, f. 20.1.1897 i Roskilde, d. 29.3.1945 i Neuengamme.

Tilknyttet modstandsgruppe i Hvalsø.

Skolegang på Roskilde Katedralskole. Overtog senere forpagtningen af et savværk ved Hvalsø. I samarbejde med folk fra Statsskovvæsenet dannedes en modstandsgruppe i Hvalsø, som Poul Kristiansen ledede.

Gruppen deltog i modtagelse af våben fra luften.

Anholdt 11.11.1944 af tysk politi og 21.12.1944 deporteret til Neuengamme. Død 29.3.1945 som følge af en nyrebetændelse.

Biografi af Erik Briand Clausen

Gårdejer, f. 24.1.1901 i Japan, d. 29.3.1945 i Ryvangen.

Tilknyttet modtagegruppe i Slagelse.

I 1909 flyttede Erik Briand Clausen med sin familie til Danmark og tog realeksamen fra Sorø Akademi 1917.

Ansæt ved landbruget på forskellige gårde. Gennemgik

Næstved Agerbrugsskole 1922-24.

Efter aftjent værnepligt i Livgarden rejste han til Amerika, hvor han arbejdede som forsøgs- og kontrolassistent.

Vendte tilbage og blev 1929 landbrugskandidat, hvorefter han fik ansættelse som sekretær i Landbrugsrådet, 1929-33. Udsendt som landbrugskyndig rådgiver for

Folkeforbundet til Kina 1933-35. Efter hjemkomsten gårdejer ved Hvalsø.

Tilknyttet det illegale arbejde i Slagelse under de Neergaards ledelse. Deltog i våbenmodtagelser fra luften og måtte i efteråret 1944 „gå under jorden“, da Gestapo var kommet på sporet af gruppen og havde foretaget en del arrestationer. Deltog i genopbyggelsen af gruppen, så modtagelser kunne finde sted i februar.

Arresteret 8.3.1945 og henrettet 29.3.1945 i Ryvangen.

Biografi af Hilmer Rasmus Christian Bøttcher

Maskinarbejder, f. 30.11.1919 i Lellinge, d. 8.5.1945 på Roskilde Amts og Bys Sygehus.

Næstkommanderende i militærgruppe i Roskilde amts 3. kom.

Skolegang i Lellinge. Udlært i maskinfirmaet Ørum-Hansen, Køge. En tid rejsemontør for Silkeborg Maskinfabrik. Senere ansat i firmaet Dynamotor.

Ivrig rosporsmand. Aftjente sin værnepligt i København 9. april 1940 som bøsse-mager ved HTK. Tilsluttedes modstandsbevægelsen i 1943.

Dræbt ved vådeskud på frihedsbevægelsens kaserne „Fjordvilla“ i Roskilde den 8.5.1945.

Biografi af Georg Brockhoff Quistgaard

Kunsthandler, oversætter, f. 19.2.1915 i København, d. 20.5.1944 i Ryvangen.

Tilknyttet faldskærmsorganisationen, for hvilken han virkede som modtagechef, organisator, kurér og faldskærmsfolkernes kontaktperson.

Elev på Roskilde Katedralskole, men forlod gymnasiet inden studentereksamen. Gik senere på studenterkursus i København, men afsluttede heller ikke dette. Efter skolegangen var han karl på Kulhus Kro i et halvt år, og blev derefter ansat som arbejder på Sojakagefabrikken i Roskilde.

Startede sammen med sin hustru en kunstbod i Skindergade, men måtte i 1940 opgive den. Ernærede sig herefter ved maskinskrivning, oversættelser og lignende. Det var hans hensigt og ambition at blive forfatter. Fik flere småskitser trykt i „Vild Hvede“ . (Efter hans død blev hans fængselsdagbog og breve udgivet).

Straks efter besættelsen kom både Georg Quistgaard og hans hustru, Ellen, ind i det begyndende illegale bladarbejde. Senere, i begyndelsen af 1943, efter at ægteparret havde huset en engelsk faldskærmsmand, kom Quistgaard i forbindelse med Ole Geisler (sammen med Flemming Juncker leder af modtagearbejdet i Jylland), og blev opfordret til at tage til Jylland og hjælpe med at modtage våben. Sammen med Geisler rejste ægteparret i februar 1943 til Randers, hvor Georg Quistgaard og siden Ellen Quistgaard deltog i de første fuldt ud

vellykkede våbenmodtagelser, som fandt sted vest for Hvidsten Kro. I den følgende tid ledede Georg Quistgaard som modtagecheftalrige våbenmodtagelser i Jylland.

Han virkede desuden som kurér sammen med sin hustru. Rejste over hele landet med sprængstof og våben som bindeled i organisationen, der nu på dette tidspunkt udviklede sig stærkt. Da de første våbenmodtagelser kom i gang i august 1943 på Sjælland, blev Georg og Ellen Quistgaard sammen med redaktør Stig Jensen og skovrider Krarup ledende i arbejdet her. I januar 1944 oprulledes store dele af faldskærmsorganisationen, og arrestationer ramte blandt andet grupper i Hvidsten, Hornslet, Århus, København og Lolland. Som et led heri arresteredes Georg Quistgaard den 13.1.1944 i ægteparrets lejlighed i Åbenrå 10, København. Han førtes først til Vestre Fængsel og den 2.3.1944 til tysk tugthus i Schwerin, hvor han sad, indtil han atter den 25.4. førtes til Vestre Fængsel.

Her modtog han den 13.5.1944 en dødsdom, der fuldbyrdes den 20.5.1944.

Alle biografier stammer fra Frihedsmuseets Modstandsdatabase