

# BAG FACADEN:

**Tekst:** Birthe Schwalbe  
**Foto:** Bennie Hansen

Selvom man er uddannet i en farvehandel, og har en fortid som prokurist i de daværende Schous Fabrikker bag sig, er det ikke forsent at lære det hæderkronede, gamle skomagerhåndværk.

Det kan Poul Sivebæk, skotøjshandler og skomager, Olsegade Sko, bevidne. Hans far var også skomager - og hans farfar. En onkel i Valby var også i faget! Så hvorfor ikke?

## Skotøjshandel siden 1910

I ejendommen, hvor Olsgades Sko har til huse, har

**Hanne Sivebæk tager sig af butikken i Olsgade, og spiller ligesom ægte-manden kegler i sin fritid.**

siden 1910 været skotøjs-handel og skomagerværksted. I 1965 rykkede Poul Sivebæks far, Johs. Sivebæk ind, da skomagermester Pedersen, som ejede ejendommen, trak sig tilbage fra forretningen.

Den nye butiksindehaver kom fra lejede forretningslokaler hos H.P. Nielsen i Snæversti. Han fik tilbud om at blive også efter H.P.'s ombygning, men var allerede da på udkig efter noget andet. Skomagerværkstedet havde Poul Sivebæks far i Vindinge, hvor det også var meningen, han ville starte en træskoproduktion.

## Farfar var også skomager

- Tidligere havde min far været med i min farfars fa-



# Går til keglerne, når han ikke reparerer fodtøj

*Poul Sivebæk, den ene af tre velkendte brødre, har travlt i sit skomagerværksted, mens hans kone Hanne klarer butikken »Olsgades Sko«*

brikation af hjemmesko. Farfar, som hed Thomas Sivebæk, havde et mindre skomagerværksted på Munkevej. Så der har været masser af sko i hele min opvækst.

## Min far døde!

*Hvordan kom du ind i faget?*

- Da far fik forretning i Sct. Olsgade tilbød han mig at komme hjem som bestyrer. Selv ville han så koncentrere sig om skomagerværkstedet i Vindinge, hvor der var ansat en svend.

- Desværre døde min far efter en mislykket hjerteoperation kort efter butiksovertagelse, og jeg indså, at tre familier - min mor, skomagersvenden, min kone og jeg - ikke kunne leve af firmaet.

## Lære skomagerhåndværket

Med den bagtanke, at klare skoreparationerne, mens min kone passede forretningen, begyndte jeg for alvor at snuse til faget. Ikke hos svenden i Vindinge. Det ville være for groft. Men på værkstedet hos min onkel i Valby. Og hvad jeg ikke i forvejen vidste, fik jeg nu lært.

## Nu skomagerværksted i Svogerslev

*Og så var det dig, der sad i værkstedet?*

- Nej, stod. Jeg sidder ikke ned, når jeg forsøger eller reparerer sko.

- Men det var ganske rigtigt mig, som efter kort tid klarede skoreparationerne, mens mor passede forretningen. I 1974 flyttede jeg værkstedet fra Vindingen til Maglekildevej, hvor det blev indrettet i et par garager. Og



- Det var forresten Hanne, der fik mig involveret i kegler, fortæller Poul Sivebæk og svinger med kuglen.

i 1975 købte jeg og min kone Hanne hus på Bygaden i Svogerslev. Det var to tidligere lærerboliger, der blev solgt som et matr.nr., og det var helt oplagt at indrette skomagerværkstedet her.

## Kan holde øje med børnene

*Synes du, det er en fordel med arbejdsplads i forbindelse med hjemmet?*

- Da vi for 9 år siden overtog forretningen efter min mor, påtog Hanne sig den opgave at passe den. Min kone er iøvrigt kontoruddannet, og havde tidligere et deltidsjob. Nu var der altid nogen hjemme til at holde øje med vore børn, Heidi på 17

Poul Sivebæk blev i en ret så voksen alder skomager, ligesom sin far, onkel og farfar var det. Han har snuset til det gamle håndværk siden fødslen - og han holder af det.

år og 14-årige Kennet. Det var betryggende både for dem og os. For tiden kniber det dog med kontakten til Heidi. Hun er på et års High School-ophold i Florida.

## Mor henter sko i Stenløse

*Finder man stadig din mor bag disken?*

- Nej, den har hun sagt farvel til efter mange, mange år. Men hun hjælper til på anden måde. F.eks. er det hende, som trods sine 75 år, hver uge kører til en forretning i Stenløse for at hente sko til reparation. Jeg reparerer forresten også sko for tre skotøjsforretninger her i Roskilde.

**Kvalitetssko med god pasform**  
*Det er ikke udprægede*

*modesko, man finder i Olsgade Sko?*

- Som fagmand lægger jeg ved indkøb stor vægt på sko af kvalitet og med god pasform - til mellempriser. Vores speciale er hjemmesko, Rohdesandaler og -sko, samt de meget populære KangarooROOS. Kundeklientellet er solidt og fast. Mange køber sko hos os, fordi de kommer med fodtøj, der indleveres til reparation.

## Ønsker ro under arbejdet

*Er værkstedet og reparationerne den væsentligste del af firmaet?*

- Det man vist godt sige. Al indlevering af fodtøj til reparation går gennem forretningen. Man kan ikke bare dukke op her i værkstedet

med et par sko, der skal for-såles. Sådan har det altid været, og på den måde er jeg ikke afhængig af åbningstider og forstyrrelser, mens jeg arbejder.

## Bidt af en gal kegle

*Er det ensbetydende med, at du er uselskabelig?*

- Spørg keglevennerne, siger Poul Sivebæk med et smil, der giver svaret. Både Poul og Hanne Sivebæk er bidt af en gal kegle. Det er deres fælles hobby. Poul Sivebæk har været formand for Roskilde Kegleklub i otte år, og han var en af initiativtagerne til Roskilde Keglecenter. Han har bl.a. været dansk mester for hold og klubmester i Roskilde.

## Fælles hobby - fælles arbejde

- Det var forresten Hanne, der fik mig involveret i keglerne. Hun havde en veninde, hvis mand var ivrig keglespiller, og da jeg havde spillet med ham nogle gange var det sket. Senere begyndte Hanne også. Og vi træner begge en aften om ugen. Desuden er der af og til turneringer i weekenden. Men vi nyder at have en fælles hobby- og fælles arbejde.

## Brødrene Sivebæk

*Der er sportstraditioner i din familie?*

- Mon ikke - og sport skal der til. Jeg ville gerne have spillet fodbold, men det kunne min ryg ikke klare. Derfor er jeg glad for keglerne. Min bror Fraben spillede jo i mange år på RB's i hold, og Erik blev en ret så kendt AIK-bokser. Vores far var meget ivrig med atletikken, og en virkelig fin stangspringer. Lige fra vi var ganske små, tog far os med til mange sportsbegivenheder. Det har sat sig spor - undtagen hos vores søster Marianne, som bor i Rørmosen. Hun går langt udenom alt, hvad der hedder sport.

*Hvad med næste generation?*

- Vi glæder os over, at Heidi er ivrig tennisspiller, siger Hanne og Poul Sivebæk. Og 14-årige Kennet har spillet fodbold i Svogerslev Boldklub lige siden han var pusling. En virkelig god klub, hvor man ikke er så konkurrenceindefald. Fodbolden dyrkes som leg og fornøjelse. Det er ikke præstationerne, der sættes i højsædet.



Lokalavisen Roskilde  
19. november 1987

